

# Reserapport från Rotary Friendship Exchange

## Distrikt 3141, Mumbai och Distrikt 2360 Göteborg

### February 2019

#### Söndag 3/2



Direkt från Mumbai internationella flygplats hämtades Kristina & Mikael Dalenius av värdparet Satish & Leja Hatiangadi till *Rorary club Powais årliga aktivitet Powai Fest* för alla familjer i närområdet oavsett ålder. Det var flera hundra deltagare som målade och hade Pic Nic i den vackra parken. De bästa alstren belönades med fina priser. (Se bifogade bilder uppe)

På kvällen samlades hela den svenska gruppen på Hotel Orchid för att äta en gemensam middag innan det officiella programmet startade.

#### Måndag 4/2

10.00 blev vi upplockade på vårt hotell. Efter att alla hälsat på varandra åkte vi till Vile Parle där vi hade "Break out session".

Efter introduktion av indiernas teamleader PDG Dr Balkrishna Inamdar hälsades vi välkomna av RFE Chair Dilip Jani.



Vi blev presenterade för våra värdfamiljer samt alla övriga i teamet. Vi fick alla varsin fin nål som representerade rotarydistriktet samt en mycket fin tryckt folder där alla inblandade presenterades liksom Mumbai, intressanta fakta om Indien och veckans program med kort sammanfattning av olika sevärdheter.

Efter alla formaliteter bjöds vi på lunch.

Efter lunch färd till Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital där vi besökte deras avdelning för barnhjärtkirurgi. Där görs Indiens mest framstående hjärtkirurgi på barn med olika former av medfödda hjärtfel. Rotarydistriktet 3141 stöder barnhjärtkirurgin på detta sjukhus och betalar för barn där föräldrarna inte har råd att betala operationen själva; ett mycket imponerande projekt som även stöds av en rotary klubb i

Birmingham och matching grants från Rotary Foundation. Med hjälp av pengarna från Rotary görs så många operationer (ungefär lika många som i Sverige) att de kan ha kirurger under utbildning som sedan kan sprida kunskaperna vidare till andra sjukhus i landet. Fler barn finns dock som behöver opereras och verksamheten behöver utökas. Stöd från Sverige skulle mottas med tacksamhet. Det råder stor brist på sjuksköterskor då de ofta försvinner utomlands där de tjänar bättre. På väggen kunde vi se kort från tacksamma föräldrar.



Vid 5-tiden åkte var och en till sin värdfamilj, en transport som kunde ta ett par timmar i rusningstrafiken. Hemmen har oftast ett litet altare där man ber till sin gud eller mediterar. Middagen serveras först framåt 10-tiden och är oftast vegetarisk. Vi fick instruktioner hur man äter med hjälp av hö handen. Alla gjorde verkligen sitt bästa för att vi skulle känna oss välkomna. Vi fick veta att gästers önskemål är som guds önskemål för indier. Ett värdpar är Jaminister. och äter inget som har vuxit under jorden. De är strikt veqtarianer och äter inte heller ägg. Alkohol är förbjudet. Då hon precis hade varit på bröllop hade hon hennamålningar på händerna. Hon berättade att för bruden kan det ta 4 timmar för att bli färdigmålad. Kastsystemet som idag är förbjudet har 4 nivåer. Ej så viktigt längre i storstäderna men det är inte vanligt att man gifter sig över religionsgränserna. Skilsmässa är tillåtet.

## Tisdag 5/2

Tidig start med samling vid Gateway of India i centrala Mumbai och en timmes båttur tillsammans med några av våra värdar till Elephanta ön, där vi fick en guidad tur. Den stora grottan tillhör UNESCO's världsarv sedan 1987. Grottan är utgrävd ca 500-700-talet så att både pelare och statyerna till hinduistiska och buddhistiska gudar är i ett stycke tillhörande omgivande berget av basalt. Ön har fått namnet av portugiserna som såg elefantstatyer på ön. Från 1909 har britterna medverkat till att återställa området.



På em efter båtturen tillbaka, lunch på ett festivalområde *Kala Ghoda Art Festival*. Namnet till festivalen betyder svart häst. Efter god indisk lunch var det dags att besöka specialutställningen på Chhatrapati Shivaj Maharaj Vastu Sangrahalaya med gamla indiska statyer, kläder, smycken och en välbevarad mumie.



Efter en lång dag och lång resa tillbaka blev det middag och vila hos respektive värdfamilj.

## Onsdag 6/2

I buss gick färden gick norrut mot Global Vipassana Passana Pagoda, ett relativt nyligen byggt buddisttempel, liggandes på en ö norr om Mumbai. Vi åkte färja ut till ön och gick upp till det imponerande gulddekorerede templet.



I templets gigantiska kupolrum utan stödpelare, världens största, som kan ta emot uppemot 10 000 personer, fanns ett fåtal mediterande idag. Uppe i mitten i kupoltaket satt ett förgyllt gult hjul, som huserade relikerna av Buddha.

Vi gick ut och upp till ett träd mittemot, som emanerade från det träd där en gång Buddha såg ljuset.

Vi kunde följa Buddhas liv, leverne och visioner genom hörlursguidning av alla de hundra tavlor, som hängts ut i tidssekvens i en stor sal.

Tillbaka med färja och därefter bussfärd till södra Mumbai. Vi gick till en lunchrestaurang, där lunchen bestod av många kryddiga smårätter. En festlig rätt var att fylla en liten degboll med olika tillbehör och sedan stoppa hela bollen i munnen med innehåll och allt.

Vi besökte Hanging Gardens med dess blomsterprakt och sedan ett utsiktstorn, med grandios utsikt över södra Mumbai. På stränderna var det ett myller av folk och vi kunde genom kikare se några små kanotformade båtar som paddlades fram i sakta mak.

Kvällen avslutades med att vi gick på en dansföreställning på Indiens enda kvarvarande opera. Det var en mäktig upplevelse, där ackompanjemanget enbart utgjordes av trummor och de relativt unga dansarna var otroligt duktiga och samordnade. I slutet en rafflande riverdancelikande dans men med indiska danssteg.

Busstransport tillbaka och upplockning av våra värdar på vägen hem.



## Torsdagen 7/2

Vi gavs lite extratid denna morgon. Ofta satt vi i 2-timmars köer där trafiken ofta stod helt stilla med ett evigt tutande och trängande mellan bilar, motorcyklar, autorickshaws. Inga filer hölls utan det gällde att tränga sig fram, ibland med millimetrarna på sin sida.

Idag skulle vi träffas på ett **Hare Krishna-tempel. ISKCON** ( international Society for Krishna Consciousness i Juhu. Krishnarörelsen är en nyreligiös rörelse som registrerades i USA 1966 och som grundar sig på hinduismen. Grundaren hette Srila Prabhupada. Namnet kommer från de namn på Gudomens Högsta Personlighet gud, som de troende reciterar dagligen på sina radband.



Det finns 800 Krishna tempel i världen varav 150 i Indien Dagen började med att vi fick sitta ner och sjunga Hare Krishnasången vilket är ett viktigt moment för att tjäna Krishna. En mäktig känsla. Detta mantra ska upprepas minst 1728 gånger per dag. Syftet med detta rabblande är att man ska kontrollera sina känslor och tankar. Då väcker man till liv sin inneboende kärlek till Gud och andra människor. Hos Hare Krishna intog vi en jättelik lunchbuffé med allehanda indiska vegetariska rätter.

Därefter åkte vi till **Sashamagalyam school for children in need of special care** där Mumbai Rotary Club North End gör en stor insats. Här finns barn med olika diagnoser i skola men bor hemma.



Man hälsade oss välkomna med härliga, väl inövade danser och sen fick vi gå runt i de olika klassrummen där de visade oss en enorm glädje med sitt arbete och samtidigt en fascinerande disciplin. Rotary hade sett till att barnen fick meningsfulla uppgifter i en trevlig miljö. Kvällen med värdfamiljen.

## Fredag 8/2

Med ett fullspäckat program startade dagen extra tidigt med en bussfärd på nästan 2 timmar ut på landet för att besöka Rotarys skolprojekt i Vikramgad, en ort med 137000 invånare varav 96% (!) är arbetslösa. 40% av befolkningen är analfabeter. Utbildningsbehovet är därmed enormt stort!

Rotary stödjer ett skolprojekt som drivs av eldskälen Mrs Sunita Umakant Wagh. Hon startade, 2008, en skola för elever med föräldrar som är analfabeter. Det, för oss, svåruttalade namnet på

skolan är Dyanasadhana Vidyalyaya. Första året hade skolan 6 elever. I år är det 319 elever! Rotary sponsrar med skolbänkar, böcker, griffel tavlor, skoluniformer till några av de mest behövande mm. Dessutom sponsrar Rotary direkt 60 elever med skolavgifter. Men behoven är mycket stora och Rotary har därför upprättat ett program för att om möjligt utveckla skolan.

Färden fortsatte sedan till nästa Rotaryprojekt vilket är en blodbank med en blodbuss. Dr Ramdas Marad visade stolt upp anläggningen och berättade på ett Indiskt ödmjukt sätt om verksamheten.

Detta projekt är sponsrat av Rotary Foundation och initiativet var uppenbarligen påverkat (och förmodligen initierat) av Dr Bal Inamder, Indiernas sympatiske team leader. Blygsamheten satte nog en gräns för hans rollbeskrivning där! Bakom donationen finns Rotary både från Indiska och Skotska Rotarydistrikt och ett antal klubbar. En imponerande anläggning där den nybyggda delen ännu inte var riktigt invigd. Blodbussen var helt toppmodern- Amplituden i det Indiska samhället blir påtaglig när man möter toppmodern utrustning mot det enorma behov som finns i samhället. En del av den erfarenhet vi får genom vårt besök här!



Dagens lunch, vilken vi intog under färden, visade på en annan erfarenhet. Kött hade nästan ingen ätit under veckan. Vi stannade vid ett rastställe med olika utbud, t.o.m. Mc Donalds. En hamburgare hägrade för några. Men i Indien serveras inga hamburgare med kött! Vegetariska varianter fanns det gott om.

Kl 20.00 var det dags för Rotarymöte. Avlöpte med många tal, flaggutbyte, fotografering och artigheter. Allt präglades av den öppenhet och lättsamhet som Indier, åtminstone Rotarianer, utstrålar.

## Lördag 9/2

Samling på förmiddagen vid entrén till det mycket store området som kallas Bollywood. Filmindustrin är omfattande och startade där för ca 100 år sedan. Nu görs ofattbara ca 3000 filmer och serier av olika slag och längd varje år och en kvarts miljon människor är engagerade i verksamheten. Här finns konstgjorda sjöar och berg och Bollywood gränsar till en nationalpark; nattetid kan vilda djur tränga in på området. Vi fick gå ombord på en guidad busstur och strax passerade vi ett uppbyggt träfort med brittiska flaggor. Vi stannade vid en trädgård och sedan en "tempelbyggnad" som enkelt kunde varieras till att passa olika religioner. Andra kulisser var bakom plank eller korrugerad plåt som förhindrade all form av insyn. Vår guide gjorde allt för att liva upp rundturen genom att visa sekvenser på en TV-monitor från filmer som spelats in på platserna vi passerade samt sjunga "kända" sånger från filmerna. Varje Bollywood film innehåller traditionellt



3-5 sång och dansnummer. Mest spännande blev det när vi stannade vid en pågående filminspelning där det var action, klappor och omtagningar.

Efter Bollywood bjöds vi på lunch på en mycket fin fiskrestaurang.

Eftermiddagen och kvällen spenderades med respektive värdfamilj. För en del blev det shopping på en trång spännande marknad.

## Söndag 19/2

Tidig frukost, följt av avfärd till Rotary Club of Bombay Kandivli. Vi deltog i ett ordinarie Rotarymöte inkl äkta indisk varm och kryddstark frukost. Klädsel och stämning var lätt och ledig och vi kände oss riktigt välkomnade och utförligt presenterade.

Flaggöverlämning är inget man tar lätt på i indiska Rotaryklubbar (note to self för kommande indienresenärer – ta för tusan med ett helt flaggförråd !!!)

Eftermiddagen på Mumbais svar på Londons Ascot – Royal Western India Turf Club. Kavaj, slips, stiliga klänningar och hattparad minsann. Spel och dobbel, med god utdelning för Lisbeth som stänkte in häst nr 2 och 5 med en utdelning om 13.000 rps på oddset 73 !!!! Detta imponerade stort på både indiska och svenska deltagare.

Efter tävlingarna intogs "High Noon Tea" på servering, Hooves Restaurant, som släntade mot havet. Öl, vin och toast (inkl några friterade grönsaker/chili med napalmvarning) ersatte te, scones och marmelad.

Därefter avfärd till restaurang China Bistro. På denna, sista kvällen, storsamling av Rotaryklubbar inom Mumbaidistriktet presenterades den svenska gruppen av Dr Bal och därefter förde Lillian talan för både vår grupp och vårt svenska Rotarydistrikt. Därefter vidtog flaggcermonier och ömsesidiga hedersbetygelser på alla sätt innan grupperna skiljdes åt. Inte avsked utan snarare – På återseende.



## Dag 9

Var utbytet över och vi reste sedan var och en för sig till olika delar av Indien för att ytterligare utforska detta folkrika land innan vi återvände till Sverige.